

Παραδείγματα εκθέσεων για το άρθρο «το δάσος»

«Το δάσος μας δίνει χωρίς να μας ζητάει»

Το δάσος είναι ένα ανεκτίμητο δώρο της φύσης προς τον άνθρωπο. Είναι ο φυσικός πνεύμονας του περιβάλλοντος. Το δάσος συνεχώς μας προσφέρει χωρίς να ζητάει ανταπόδοση.

Καταρχήν μας προσφέρει το οξυγόνο που είναι απαραίτητο συστατικό της ζωής. Επιπλέον είναι ρυθμιστική δεξαμενή που συγκεντρώνει το νερό όταν βρέχει και μας προστατεύει από τις πλημμύρες ενώ τροφοδοτεί τις πηγές όταν δεν βρέχει.

Το δάσος είναι το φυσικό καταφύγιο των ζώων και των πουλιών. Προστατεύει τον άνθρωπο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζούμε τελευταία και συμβάλλει στις κλιματολογικές συνθήκες. Είναι πηγή ζωής, χαράς και ανακούφισης από την αγχώδη και κουραστική ζωή της καθημερινότητας. Εμπνέει τους καλλιτέχνες, τους ποιητές και τους ζωγράφους να δημιουργούν. Τα ελληνικά δάση προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας ξυλεία για τη ναυπηγική, για οικοδομικά υλικά, για έπιπλα.

Αντίθετα οι άνθρωποι αντί να σταθούν δίπλα στο δάσος φιλικά έγιναν εχθροί και εκμεταλλευτές του. Πολλοί απρόσεχτοι και επιπόλαιοι βάζουν φωτιές στα δάση για να καλοφάνε χωρίς να έχουν σκεφτεί τις συνέπειες. Πολλοί αχόρταγοι οικοπεδοφάγοι καίνε τα δάση για να πλουτίσουν φτιάχνοντας στη θέση τους βίλες. Αυτοί είναι η «πληγή» της πατρίδας μας. Τέλος οι σύγχρονοι «Νέρωνες», οι εμπρηστές καίνε τα δάση για να ικανοποιήσουν τα άγρια και καταστροφικά ένστικτά τους.

Ας ευχηθούμε να ξυπνήσουμε νωρίτερα πολίτες και κράτος πριν η φύση μας εκδικηθεί έτσι όπως εκείνη ξέρει.

Μιχάλης Μαϊστρος

«Φροντίζουμε το δάσος όπως μας φροντίζει κι εκείνο»

Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που ακούγαμε μέσα από την τηλεόραση για τις πυρκαγιές και βλέπαμε τεράστιες δασικές εκτάσεις να γίνονται στάχτη. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν, πόσα ή ποια είναι τα οφέλη που προσφέρουν τα δάση στους ανθρώπους;

Τα δάση εξασφαλίζουν το οξυγόνο, απαραίτητο για την επιβίωσή μας. Επίσης τα δάση είναι φυσικό καταφύγιο για τόσα διαφορετικά είδη ζώων και πουλιών. Προσφέρουν την ξυλεία που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζεσταίνονται, για να χτίζουν σπίτια, για να φτιάχνουν έπιπλα και άλλα χρηστικά είδη. Εξασφαλίζουν καρπούς, φρούτα, χόρτα, μανιτάρια και άλλα είδη διατροφής αναγκαία για τους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα πυκνά

δάση με τις αμέτρητες ρίζες των δέντρων τους συγκρατούν το χώμα και τα ορμητικά νερά της βροχής και προστατεύουν από τις πλημμύρες.

Κοντά στα τόσα οφέλη θα μπορούσαμε ένα πούμε ότι οι καλλιτέχνες : ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς ύμνησαν τις ομορφιές των δασών τις οποίες τις γευόμαστε (απολαμβάνουμε) όταν κάνουμε μια εκδρομή σε αυτό και γεμίζει η ψυχή μας ηρεμία και χαρά.

Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι είναι αρκετά εγωιστές. Καταστρέφουν τα δάση με πυρκαγιές, με ανεξέλεγκτη υλοτομία και τη μετατροπή τεράστιων εκτάσεων σε βοσκοτόπια ή οικόπεδα για να κτίσουν το σπίτι τους, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα. Στόχος τους είναι το κέρδος. Καταστρέφοντας όμως τα δάση είναι σαν να καταστρέφουν το ίδιο τους το σπίτι αλλά και των επόμενων γενεών. Βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή όλων μας.

Εύχομαι να καταλάβουμε γρήγορα την αξία των δασών πριν να είναι πολύ αργά.

Παναγιώτης Μαΐστρος

«Ο φίλος μας το δάσος»

Τα δάση δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα φυτά αλλά και ο τόπος καταγωγής πολλών ζώων. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Ο άνθρωπος εκεί βρίσκει τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και εργασία.

Τα οφέλη του δάσους είναι τεράστια για τον άνθρωπο. Μας δίνει οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί το διοξείδιο το άνθρακα. Όσο πιο μεγάλο είναι το δάσος τόσο πιο λίγες είναι οι πιθανότητες για πλημμύρες γιατί τα δέντρα απορροφούν τα νερά κι έτσι το έδαφος είναι σταθερό. Ο άνθρωπος εκεί βρίσκει ξυλεία από την οποία παράγει χαρτί, βρίσκει καρπούς και βότανα όπως και μέλι και ρετσίνη ή ρητίνη. Το δάσος δεν μας προσφέρει μόνο ομορφιά. Μια βόλτα είναι πολύ αναζωογονητική. Όταν είμαστε στο δάσος είμαστε χαρούμενοι. Επιπρόσθετα τα δέντρα κρατάνε όλους τους δυνατούς ανέμους κι έτσι δεν γίνονται καταστροφές.

Ο φίλος μας το δάσος κάποιες φορές κινδυνεύει από πυρκαγιές που δημιουργούνται ή από εμπρησμό ή από κεραυνό ή άθελά μας. Υπάρχει επίσης και η παράνομη υλοτομία που κάποιοι εκμεταλλεύονται παράνομα τα δέντρα για την ξυλεία τους. Επιπλέον οι γεωργοί συχνά τα κόβουν για να καλλιεργήσουν. Τα ζώακια των κτηνοτρόφων όπως πρόβατα, κατσικάκια τρώνε τα μικρά δεντράκια κι έτσι δεν αφήνουν το δάσος να ξαναγεννηθεί. Επίσης κάποιοι χτίζουν παράνομα τα σπίτια τους σε δασικές περιοχές.

Το δάσος είναι ζωή και πρέπει να το προστατεύουμε και να το σεβόμαστε. Εύχομαι όλοι να το έχουμε καταλάβει και να προσπαθήσουμε να το μεγαλώσουμε (να το προστατεύσουμε).

Φιλιάννα Μονέζη