

Σκέπτομαι και Γράφω (Παράδειγμα)- Τσαγκάτος Μανώλης

Θέμα: *Μια περιπέτεια με το αγαπημένο μου ζώακι*

Πρόλογος

Πριν 3 χρόνια, όταν ήμουν 7 ετών, οι γονείς μου, την ημέρα των γενεθλίων μου, πραγματοποίησαν μια μεγάλη μου επιθυμία! Μου έφεραν για δώρο ένα πανέμορφο κουταβάκι! Η χαρά μου εκείνη την ημέρα ήταν απεριγράπτη! Οι γονείς μου το είχαν πάρει από μια φιλοζωική οργάνωση.

Κυρίως Θέμα

Ήταν ένα θηλυκό λαμπραντόρ, καθαρόαιμο με ξανθό τρίχωμα, μαύρη μυτούλα, καφέ παραπονιάρικα μάτια και πεσμένα αυτάκια. Την ονόμασα Μουσίτσα! Από εκείνη την ημέρα η ζωή μου έγινε πολύ ενδιαφέρουσα και περνούσα πολύ χρόνο με το σκυλάκι μου, παίζοντας παιχνίδια, κάνοντας βόλτες και βλέποντας τηλεόραση καθισμένοι στον καναπέ!

Η Μουσίτσα είχε πολλά θετικά στοιχεία αλλά και μερικά αρνητικά. Καταρχήν ήταν πολύ κοινωνική καθώς όποιον έβλεπε έπεφτε πάνω του να τον φιλήσει. Επίσης ήταν παιχνιδιάρα αφού ήθελε συνέχεια να παίζει με τις μπάλες αλλά και πιστή στην οικογένειά μας! Τέλος προσπαθούσε να είναι υπάκουη αν και δεν τα κατάφερνε πάντα!

Από την άλλη ήταν αχόρταγη καθώς δεν σταματούσε να τρώει. Πάντα είχε όρεξη για φαγητό! Επίσης ήταν πολύ σκανταλιάρα! Δεν άφηνε κάλτσα και παπούτσι σε ησυχία καταστρέφοντάς τα. Τέλος ήταν πονηρή, γιατί όταν έκανε κάποια ζημιά, έκανε ότι κοιμάται για να μην την καταλάβουμε και τη μαλώσουμε!

Μια μέρα ξεκίνησα από το πρωί με τη Μουσίτσα να πάμε βόλτα στο δασάκι που ήταν λίγο πιο πάνω από το σπίτι μου. Ενώ προχωρούσαμε η Μουσίτσα άρχισε να μυρίζει κάτι με επιμονή και στο σημείο εκείνο άρχισε να σκάβει με μανία! Την τραβούσα από το λουράκι της για να φύγουμε αλλά εκείνη είχε κολλήσει εκεί! Μετά από πολύ σκάψιμο βρήκε ένα σιδερένιο αντικείμενο! Απόρησα! Τελικά ήταν ένα όπλο! «Μπράβο λαγωνικό μου!» είπα στη Μουσίτσα, η οποία περήφανη στριφογύριζε, επιδεικνύοντας, το όπλο κρατώντας το στο στόμα της.

Πήγα το όπλο και το έδειξα στους γονείς μου. Αυτοί έμεινα με το στόμα ανοιχτό! Ο μπαμπάς μου πανικοβλήθηκε! Πήγαμε λοιπόν το όπλο στην αστυνομία και εξηγήσαμε στον αστυφύλακα τι είχε συμβεί! Ο αστυφύλακας εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητες της Μουσίτσας και μας πρότεινε να την κρατήσει η αστυνομία για να την χρησιμοποιεί για να κάνει ελέγχους! Εγώ όμως δεν ήθελα να αποχωριστώ το σκυλάκι μου! Όταν κατάλαβα ότι ο αστυφύλακας μου κάνει πλάκα, ανακουφίστηκα!

Επίλογος

Η Μουσίτσα σήμερα έχει γεννήσει τρία μικρά κουταβάκια. Όλα τα αγαπώ και τα φροντίζω αλλά η Μουσίτσα θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου!